



HOUTEM

103

## Houtem

De mooiste pastorie die ik ken is zeker die van het West-Vlaamse Houtem (nabij Veurne). Het is een historisch gebouw in Vlaamse renaissancestijl, dat tijdens de eerste wereldoorlog een tijd als hoofdkwartier voor het Belgische leger heeft gediend. Meest opvallend is het torentje en dat is ook het enige van dit gebouw dat u hier kunt zien (links). Het is immers vooral de kerk die u hier ziet. Ik heb me daarvoor in een leegstaande wei moeten posteren, voorzichtig de half opgedroogde koeienvlaaien ontwijkend. Het ziet er allemaal erg landelijk en rustig uit, maar dat is toch alleen omdat zo 'n tekening enkel beeld weergeeft en geen geluid. U moet weten dat men op dat moment herstellingen of restauratiewerken aan het uitvoeren was aan de kerk. De stellingen heb ik weggelaten. Zoals gewoonlijk hebben de werklieden graag muziek tijdens het werk en de radio stond wel zo hard dat het leek alsof hij naast mij stond! Misschien is het daardoor dat er nogal wat perspectieffouten zitten in deze tekening en ik er ongewoon snel klaar mee was. Ik hoop dat u ze mij kunt vergeven.

Een bekende Houtemnaar heeft deze tekening al van me willen kopen. Maar ik geef mijn werk liever cadeau dan dat ik het verkoop, maar dan wel met een goede reden. Een kopietje kon hij wel van me krijgen ...